



Tijdschrift 'Steeds Bereid' Scoutsgroep De Zwaluw

Verantwoordelijke Uitgever

Sam Bastiaens
Prinsenhof 46
9000 Gent

Redactie

Febe Declercq
Amicale Ree

Mei 2019
Juni 2019
September 2019



Het hoekje van de EENHEIDSLEIDER



De val van de regering, het ontslag van Joke Schauvliege en nu nog de brand van de Notre Dame, gelukkig ging het De Zwaluw beter voor de wind. De afgelopen maanden gingen geweldig rap met alweer te veel om op te sommen. Met enige trots kan ik zeggen dat het zeer goed gaat met De Zwaluw. We blijven groeien en al onze takken zitten zo goed als volledig vol, waardoor op kamp gaan met de volledige eenheid een serieuze opgave is geworden.

De drukke examenmaand in januari is de ideale gelegenheid voor de seniors om stage te doen en reeds af te tasten welke tak het best bij hen zou passen. Hoewel de seniors het schitterend hebben gedaan, was iedereen toch blij dat hun vertrouwde leiding terugkwam.

Na een geslaagd leidersweekend stond weer een drukke maart-maand voor de deur. Met een wolvenweekend, happy-hour en tweede eetfestijn zaten de weekends goed vol.

Persoonlijk was ik ontzettend blij met de opkomst tijdens het tweede eetfestijn. In een periode met heel veel evenementen is het niet altijd makkelijk om keuzes te maken. De gasten kregen echter waar voor hun geld. Het eten was verrukkelijk en de avond was weer uiterst geanimeerd, mede dankzij een grote stam-opkomst.

Dit alles gaf een boost om met goede moed op kamp te vertrekken en het werd een geweldig kamp! De weergoden waren ons uiterst goed gezind, waardoor alle programma's perfect konden worden uitgevoerd zoals gepland. De 143 monden werden gevoed door het geweldig (jong) keukenteam, waarvoor hartelijk dank namens de vereniging. Na een heel geslaagde paasshow zat het er helaas weer op. Tijd om afscheid te nemen van De Spreedonken.

Terwijl de rest van de eenheid zich kostelijk amuseerde in Balen, zaten de seniors in Duitsland. Na een overnachting in Frankfurt, trokken ze verder naar de Baden-Powell-

hut, of hoe kan het ook anders? Een hut zonder iets van voorzieningen, zelfs geen stopcontact en geen bereik, *scoutesker* wordt het niet!

Vanaf nu is het uitkijken naar het groot kamp, het sluitstuk van ons scoutsjaar. We trekken eind juli terug naar het vertrouwde Lommel om daar terug een volledig zwalwdorp te bouwen. Met het thema “reis door de tijd” kunnen we heel veel kanten uit en dat zal hopelijk weer garant staan voor verrassende constructies.

Met een deel van de groep vertrekken we reeds op 29 juli om de rest dan te mogen verwelkomen op 4 augustus met onze intussen befaamde barbecue. Verdere info hieromtrent vinden jullie verderop in het boekje. Hier wil ik net als voorgaande jaren nog eens oproepen om de honden thuis te laten. We hebben de afgelopen jaren al een aantal keer last gehad van loslopende honden die schrik aanjagen bij de kinderen, dus moeten we voortaan vragen om ze thuis te laten.

Ik kan nu al niet wachten om te vertrekken! Na het groot kamp wacht ons een nieuw interessant scoutsjaar met heel veel nieuwe leiders. Op dit moment hebben we namelijk 19 seniors, de opvolging is dus verzekerd! Om die opvolging te blijven verzekeren, hopen we steeds op zo veel mogelijk nieuwe teerpoten. Indien jullie dus vrienden of kennissen hebben, aarzel dan niet om een goed woordje te doen voor De Zwaluw.

Van mijn slotparagraaf maak ik gebruik om een laatste oproep te lanceren. Wij willen vragen om bij het vertrek op kamp steeds te willen controleren op luizen. Het is nu het derde kamp op rij dat wij meer dan 10 kinderen moeten behandelen. Naast de vele tijd die erin moet worden gestoken door de leiding waardoor ze niet bij de andere kinderen kunnen staan, is dit ook best kostelijk. Vandaar de oproep om voor een kamp te controleren en ons te verwittigen indien je kind luizen zou hebben, dan kunnen we veel beter optreden en maatregelen nemen. De vereniging dankt u.

Ten slotte bedank ik nogmaals de leiding voor hun wekelijkse inzet, zowel tijdens de activiteiten, als randactiviteiten en voor hun moeite om een origineel programma aan te bieden tijdens de kampen. Hopelijk tot binnenkort en indien er nog vragen of opmerkingen zouden zijn, aarzel dan niet om mij te contacteren!

Stevige linker.

Actieve Fret

Sam Bastiaens- Eenheidsleider

fret@dezwaluw.org - 0484/03.09.64

Planning

Groot kamp

Periode:

- 1^e periode: van maandag 29 juli tot en met donderdag 15 augustus.

Voor: leiders, seniors, VG's, PL's & HPL's van de JVG's(*) en stam.

Prijs: **€210** indien ingeschreven vóór 15 juli, **€220** erna

(*) komen terug samen met de andere JVG's op woensdag 14 augustus!

- 2^e periode: van zondag 4 augustus tot en met woensdag 14 augustus.

Voor: teerpoten, wolven en een deel van de JVG's.

Prijs: **€160** indien ingeschreven vóór 15 juli, **€170** erna

Locatie:

Jeugdcamping VVV, Kattenbos z/n, 3920 Lommel

Inschrijven kan op elke vergadering bij Fret, of bij voorkeur via overschrijving met vermelding "Groot kamp + naam kind" op rekeningnummer BE40001494514463.

Bezoekdag

Zondag 4 augustus, van 11u tot 15u. Inschrijven voor de BBQ (€14 per volwassene, €9 per kind) kan tot 28 juli, bij voorkeur via overschrijving.

Details zoals steeds in de kampfolder!

Eerste vergadering 2019-2020

Zaterdag 7 september 2019, vanaf 14h00 in De Muze.

Thema Groot kamp: reis door de tijd!

Zoals elk jaar werkt De Zwaluw met een thema tijdens het groot kamp. De indrukwekkende constructies worden dan aangepast aan het thema en ook verschillende spelen en opdrachten zijn gebaseerd op het thema.

Na twee jaar rond de wereld gereisd te hebben, varen we dit jaar een andere koers. Deze keer reizen we door de tijd!

Om helemaal mee te zijn in het thema zorgen we er ook steeds voor dat iedereen themakledij heeft. Een eerste aanzet wordt daarvoor gegeven binnen te tak zelf op een knutselvergadering, maar het staat iedereen natuurlijk vrij om creatief aan de slag te gaan thuis. Wat je met een hoop wc-rolletjes, een slazwierder en een lampenkap al niet allemaal kan doen!

Om een zo ruim mogelijk beeld van de geschiedenis te creëren, hebben we de tijdvakken verdeeld over de takken. Dit jaar gaan de keren de Teerpoten terug tot in de vroege prehistorie. De Wolven reizen naar het Oude Nabije Oosten. De JVG's brengen een bezoekje aan de Romeinen en de Grieken in de oudheid. De VG's trekken op hun beurt naar de middeleeuwen en de Seniors nemen de vroegmoderne tijd voor hun rekening. Bij deze kan iedereen alvast zijn teletijdmachine van onder het stof halen!



Artikel Teerpoten Paaskamp 2019

Zaterdag 6 april

Al vroeg in de ochtend stonden de Teerpootjes klaar om op kamp te vertrekken, sommigen met zo'n grote valies dat ze er bijna zelf in pasten. Na een beetje gepuzzel, pasten alle valiezen en kindjes uiteindelijk op de bus en konden we vertrekken!



Een tijdje later kwamen we aan in de Spreedonken, ons kamperrein voor de komende dagen. **Husky** kwam ook helpen in het weekend want **Mang** en **Rikki-Tikki-Tavi** waren er dan niet. Iedereen installeerde zich in de kamers en hierna was het tijd om onze maagjes te vullen en de kampregels te overlopen. Er was een korte siësta en daarna begon het eerste middagspel al. De Teerpoten moesten er samen met Carmen en

Neroke voor zorgen dat de match van FC De Kampioenen kon doorgaan. Ze gingen hiervoor onder andere op bezoek bij Boma, waar ze in een promotiefilmpje zijn heel erg lekkere Bomaworsten aten. De Teerpoten speelden nog een match met FC De Kampioenen en aten daarna een welverdiend vieruurtje. Toen kwamen we van **Noa Guerfal** te weten dat de naam van de eenheidsleider Frank was, in plaats van **Fret**.

Voor het avondeten was er nog net genoeg tijd om de Teerpoten aan te leren hoe je perfect je uniform moet aandoen. Hierbij werd ook het hele uniform gelabeld, zodat de kleren niet meer verwisseld kunnen worden. In de avond werden **Sirus Lachat** en **Nora Van Overwalle** plots ontvoerd door de Koningin van Onderland. De Teerpoten wilden hun vriendjes graag terug, dus gingen ze samen met Jommeke op pad. Hierbij kregen ze de hulp van professor Gobelijn en Mic Mac Jampudding. Maar net toen ze bijna een plan hadden werd **Marthe Laureys** ook nog ontvoerd. Iedereen haastte zich naar het paleis van de Koningin en ze waren net op tijd om haar te overmeesteren. Na de eerste dag kropen de Teerpoten in hun slaapzakjes, slaapwel.

Zondag 7 april

De Teerpootjes werden gewekt door **Raksha**, die net zoals de andere leiding niet zo goed gezind was. De Teerpoten waren namelijk al heel vroeg beginnen praten en rondlopen. Na het stille ontbijt maakte iedereen voor de eerste keer zijn inspectie en poetsten we allen onze tanden. Nadat alle kamers terug proper lagen, was het tijd voor een morele opvoeding. Deze keer ging die over persoonlijke ruimte. Omdat iedereen zo goed mee had gedaan, mochten de Teerpoten vrij spelen in het bos. Al

snel begonnen de kinderen met takken te sleuren en verschenen er prachtige kampen in het bos.

Na het middageten en de siësta leerden de Teerpoten sorteren en maakten ze bordjes met slogans voor het klimaat. Nu konden ze door het hele bos een klimaatmars houden en zich eens laten horen bij de andere takken. Tijdens het vieruurtje namen we met een grote groepsknuffel afscheid van **Husky** en verwelkomden we **Rikki-Tikki-Tavi**, die net was toegekomen.

Iedereen was al een beetje zwart van het kampenbouwen en spelen de eerste dagen, dus was het tijd om ons eens grondig te wassen. Fris gewassen aten we boterhammen en dronken we soep. Na het avondeten zongen we nog enkele liedjes met de hele eenheid en dan was het alweer tijd voor het avondspel. Mrs. Proper kwam al wenend de Teerpoten om hulp vragen want het afvalmonster had haar machine om afval in bloemetjes te veranderen, kapotgemaakt. Na een groot avontuur lukte het om de machine te maken. De Teerpoten kropen moe, maar voldaan in bed.



Maandag 8 april

Opstaan! De Teerpoten werden gewekt met een toffe turnles van **Mysa**. Na een gezond ontbijt met boterhammen en appelsienen maakten de Teerpoten hun inspectie. Hierna kregen de ze de opdracht om hun sportkleren aan te doen. Iedereen strikte zijn veters (of liet zich helpen) en **Bent Schuermans** deed met een grote zucht zijn plakkers toe. Ze waren nu helemaal klaar om te gaan lopen: 100 m en 400 m. Iedereen liep heel erg snel, maar **Bent Schuermans** en **Marthe Laureys** sprongen er toch bovenuit. Uitgeput door deze grote inspanning schoven de Teerpoten hun voeten onder tafel voor een groot bord lekkere spaghetti.

Iedereen rustte een beetje uit tijdens de siësta en dan waren de Teerpoten weer helemaal klaar voor het middagspel. Professor Oak had hulp nodig om de Pokédex af te werken. De kinderen hielpen hem door veel opdrachten te doen bij de Pokémontrainers. De Teerpoten wisten zich daarna en oefenden voor de eerste keer voor de paashow. Na veel oefenen stelde **Thiago Carrubba** voor om al eens te kijken of de paashaas geweest was. Alle Teerpoten gingen op zoek naar paaseieren. **Paulien Fransoo** kwam na een tijdje terug en dacht dat ze een paasei had gevonden, maar dat bleek dan toch gewoon een dennenappel te zijn. Teleurgesteld stopten ze met zoeken en bouwden ze verder aan hun kampen.

Na het avondeten kregen we een leuke zangles van de VG's en dan kwam Ash Ketchum om hulp vragen. De Teerpoten moesten helpen om enkele zeldzame Pokémons te vangen. Dit lukte en na een vermoeiende dag vielen de Teerpoten in slaap.



Dinsdag 9 april

“Goedemorgen Teerpoten”, riep **Rikki-Tikki-Tavi** door de gang. Het was vandaag een belangrijke dag, namelijk de dag van de paasshow. Nadat we goed waren losgeschud bij de turnles, aten we een lekker ontbijt en maakten we onze inspectie. Hierna konden we nog enkele keren de paasshow oefenen en dat lukte al goed. Van al dat acteren kregen de Teerpoten honger en gelukkig had de stam weer een heerlijke maaltijd voorzien.

Na de siësta speelden we nog een laatste middagspel. De Teerpoten werden verdeeld in groepjes en deden opdrachten om zich zo goed mogelijk in het andere geslacht te verkleeden en schminken. Op het einde werd er nog een modeshow gehouden, waarbij het groepje van **Noah Lauwagie, Bent Schuermans** en **Jasper Peters** het beste verkleed was, proficiat.

We wasten snel alle make-up van ons gezicht en oefenden dan nog een laatste keer voor de paasshow, want na het avondeten was het al zover. Na het eten en een spelletje jagersbal begon de show. Met een beetje stress mochten de Teerpoten als eerste beginnen en ze deden het fantastisch. Er werd die avond nog veel gelachen met de sketches van de andere takken en de Teerpoten gingen een beetje later dan normaal gaan slapen.

Woensdag 10 april

“Opstaan!”, klonk het voor de laatste keer dit kamp. De Teerpoten deden snel hun uniform aan, want de leiding had een brief van de paashaas gekregen. Hij had paaseitjes verstopt in het bos. Voor deze ene keer deden we dus geen turnles, maar gingen we in de plaats daarvan paaseieren zoeken. Iedereen vond een zakje en **Adam El Morabet** had zelfs een pluk haar van de paashaas gevonden. Vervolgens werden alle kleren in de valies gestoken en slaapzakken in de zakjes, met hier en daar een beetje hulp van de leiding.



Terwijl de leiding nog wat verder opruimde, konden de Teerpoten voor de laatste keer in hun kampen spelen. In groepjes deden we nog een korte kampevaluatie en daarna aten we nog lekkere broodjes met préparé. De bussen kwamen toe en we namen afscheid met de hele eenheid, voor we terug naar huis gingen.

Het was een geslaagd kamp en hierbij wil ik nog graag de eenheidsleiding bedanken voor de goede organisatie, de stam voor het lekkere eten en natuurlijk ook de Teerpoten voor het leuke kamp.

Uw reporter ter plaatse
Raksha
Rustige Koedoe

De Teerpootleiding

Raksha – Rustige Koedoe
Mysa – Zorgzame Cavia
Rikki-Tikki-Tavi – Animerende Ouistiti
Mang – Inshikkelijke Argali
Marala – Bescheiden Sika

Programma Teerpoten

Als je niet kan komen, gelieve **Raksha** te verwittigen via e-mail op koedoe@dezwaluw.org of telefonisch op het nummer 0470/53.87.42

Wat brengen jullie ELKE week mee?

- een donkere regenjas
- 50 eurocent voor de cola en eventueel 50 cent voor een koekje
- het mowgliboekje
- lunchpakket als de vergadering om 10u begint

Zaterdag 27 april 2019, 10u00 tot 17u30

Vandaag gaan we gaan zwemmen. Neem zeker jullie zwemgerief, lunchpakket, tramkaart (of geld), €6,00 voor het zwemmen, een koekje en drankje en een regenjas bij slecht weer mee.

Zaterdag 04 mei 2019, 10u00 tot 17u30

We trekken naar de Blaarmeersen om een echt sporttoernooi te houden. Dat de beste mogen winnen! Neem zeker een lunchpakket, € 1 voor cola en koekje, lijnkaart en sportkledij mee.

Zaterdag 11 mei 2019, 14u00 tot 17u30

Het is weer tijd voor het jaarlijkse kanonnenspel! Hiervoor trekken we naar de Groene Vallei, € 1 voor cola en/of koekje.

Zaterdag 18 mei 2019, 14u00 tot 17u30

Vandaag trekken we de stad in om snoepjes te verkopen. Dit alles om onze kas te spijzen en onze activiteiten nog leuker te maken! Vergeet jullie € 1 niet voor een cola en een koekje.

Zaterdag 25 mei 2019

Geen vergadering.

Zaterdag 01 juni 2019, 14u00 tot 17u30

We herhalen nogmaals het hele jungleverhaal en we knutselen ook onze themakledij voor Groot kamp! Wat je precies moet meenemen om de themakledij te maken, laten we nog weten. Vergeet geen 1 euro voor een cola en/of een koekje.

Zaterdag 08 juni 2019

Geen vergadering.

Zaterdag 15 juni 2019, 14u00 tot 17u30

We trekken van speeltuin naar speeltuin deze week. Ze zullen geen geheimen meer hebben voor de teerpoten! € 1 voor koekje en cola.

Zaterdag 22 juni 2019, 10u00 tot 17u30

Het is alweer de laatste vergadering van dit scoutsjaar. Wat we op deze dag gaan doen blijft nog even een verrassing. (meer info volgt nog)

Zaterdag 29 juni 2019

Geen vergadering

Zondag 4 augustus 2019 tot 14 augustus 2019

Groot kamp.

Zaterdag 07 september 2019, 14u00 tot 17u30

Het scoutsjaar is weer begonnen. We spelen kennismakingsspelletjes om de nieuwe Teerpoten te verwelkomen. 1 euro voor cola en/of koekje.

Zaterdag 14 september 2019, 14u00 tot 17u30

We spelen kennismakingsspelletjes om de nieuwe teerpoten te verwelkomen. 1 euro voor cola en/of koekje.

Raksha

Rustige Koedoe

Sara Mens

Takleidster van de Teerpoten

koedoe@dezwaluw.org

0470/53.87.42

Artikel Wolven Paaskamp 2019

Zaterdag 6 april

Om half 9 verschenen de eerste Zwaluwtjes op de parking te Wondelgem. Dit kwam natuurlijk omdat het welbepaalde paaskamp voor de boeg stond. De valiezen werden ingeladen en er werd nog snel afscheid genomen van de ouders. We repten ons op de bus en voor we het wisten waren we op weg naar "De Spreedonken" in Balen/Olmen. Na een lange busrit kwamen we aan op ons kampterrein en laadden we onze valiezen snel uit. De kamerverdeling verliep vrij vlot. Iedereen wou natuurlijk bij zijn vriendjes slapen. Na een beetje puzzelen, lag iedereen op een leuk plaatsje. Nadat de Wolven andere kleren hadden aangedaan, was het tijd voor de kampwenken. Hierbij overliepen we nog eens de belangrijkste regels van het kamp, zodat we er een topkamp van konden maken! Na die lange busrit en al dat luisteren naar de regeltjes hadden de Wolven wel wat honger gekregen. Iedereen had gelukkig zijn lunchpakket bij, behalve **Edith Vanhee**, die haar brooddoos thuis vergeten was. Natuurlijk hadden we iets voorzien, en vervolgens konden we lekker smullen.



Na het middageten kregen de wolven even vrij spel. Enkelingen gingen diep het bos in, tot aan een riviertje waar heel veel kikkers zaten. Dit vonden ze geweldig en probeerden elk een kikker te vangen. **Janosh Rummerts** en **Loek Schuermans** waren hier wel echt goed in. **Loek** had zelfs zijn kikker tam gemaakt, waardoor hij op zijn schouder en hoofd bleef zitten. Na het vrij spel was het tijd voor het eerste middagspel van het kamp: Ganzenbord Extreem! De Wolven moesten opdrachtjes vervullen, zodat ze konden dobbelen aan het ganzenbord. De eerste die op het laatste vakje kwam, won het spel, maar er waren enkele vakjes waar je wel bij kon vloeken (10 keer pompen!) als je erop terecht kwam. Als je op het voorlaatste vakje tercht kwam moest je

weer helemaal naar het begin. Zo stond **Fé Houttekiet** het hele spel op kop, maar kwam ze uiteindelijk terecht op het voorlaatste vakje en moest ze weer helemaal opnieuw beginnen. **Jackie Vanoverbeke** moest ook 2 keer opnieuw naar start gaan. Vele opdrachten later waren uiteindelijk **Helene Dezutter** en **Jeff Van Peteghem** winnaars en **Renée Vandekerckhove** en **Elmo Leupe** stonden op de tweede plaats. Nadat het spel was afgelopen, was het tijd voor een vieruurtje.

Na het vieruurtje speelden we 'uniekje'. Iedereen stond in een cirkel en zo moest je elk om beurt iets zeggen dat uniek was aan jezelf. Wanneer niemand hetzelfde had als jij kon je gaan zitten en was je uit. Zo kwamen we wel enkele heel bijzondere dingen

te weten over de Wolven. **Yanis Meziani** vond zichzelf uniek omdat er ooit spaghetti uit zijn neus is gekomen, jakkie. Hierna was het al tijd voor het avondeten, wat weer lekker was klaargemaakt door de stam. Na het eten zongen we nog enkele liedjes, trokken we onze avondkledij aan, aten we onze snoepjes op en luisterden we naar een verhaaltje voorgelezen door **Akela**. Hierna verzamelden we buiten voor de chalet, tot er plots een geest kwam aangelopen. Het was de geest van Toetanchamon. Hij was vermoord en wou wraak nemen, maar had hiervoor de hulp van de Wolven nodig. Nadat ze ontdekten dat het de broer van Toetanchamon was die Toetanchamon had vermoord, volgde er een gevecht. Natuurlijk versloegen de Wolven Toetanchamons broer en kon Toetanchamons geest in vrede heengaan. De Wolven waren hierna uitgeput en gingen dan ook hun bedje in.

Zondag 7 april

De Wolven werden gewekt voor de tweede kampdag. Voor de eerste keer in mensenheugenis waren de wolven muisstil 's ochtends. Na een turnles van **Baloe** om ons helemaal wakker te schudden, konden we lekker gaan ontbijten. Hierna volgde zoals altijd de inspectie. Nadat alles netjes was opgeruimd en we ons hadden gewassen, konden we beginnen aan de morele opvoeding. Deze keer ging de morele opvoeding over het klimaat. Een zeer actueel thema, dat was te merken, want alle Wolven konden hier een en ander over vertellen. Zo kwamen we te weten dat heel veel Wolven goed bezig zijn met het milieu, wat we natuurlijk graag horen. **Renée Vandekerckhove, Jos Vandekerckhove** en **Anna Vonck** waren wel echt opmerkelijk.



Terwijl één groep bezig was met de morele opvoeding, was de andere groep aan het schilderen en plakaten aan het maken voor een klimaatmars. Na 40 minuten wisselden de groepen. Na al dat discussiëren en schilderen, hadden de Wolven wel weer wat honger en gingen we dan ook lekker eten. Na het eten was het tijd voor de siësta om even uit te rusten en ons eten te laten zakken.

Na de siësta konden we weer een leuk middagspel spelen en deze keer was het wel wat specialer. We speelden namelijk samen met de JVG's. De Wolven en de JVG's vormden één grote groep en moesten hun kwaliteiten tonen door zoveel mogelijk opdrachten van een lange lijst uit te voeren. Na al die opdrachten, hadden de Wolven hun vieruurtje wel dubbel en dik verdiend. Na het vieruurtje hielden we nog een kleine klimaatmars met ons zelfgemaakte bordjes en speelden nog wat kleine spelletjes. Na

de mars en het spelen was het tijd voor het avondmaal. Daarna werd alweer een zangles gegeven en vervolgens las Bagheera een verhaaltje voor. We waren ook weer met een extra Wolfje bij want **Anna Leveugle** was toegekomen nadat ze zich beter voelde. Hierna volgde er een wel zeer bijzondere avond. Een intergalactische ruimtevaarder, Spaceman, kwam al vechtend met 2 minions toe bij de Wolven. Eenmaal de kwaadaardige minions verdreven waren, vertelde Spaceman dat het universum geteisterd wordt door de kwaadaardige spacelord Zorg. Er is maar 1 manier om hem te stoppen: met de legendarische Cake. Samen met Spaceman gaan de Wolven op avontuur om de Cake te maken. Zo moesten ze veel ingedriënten verzamelen bij soms toch wat rare personen. Zo moesten ze bij Flora 100 grassprietjes verzamelen! Dankzij het goede werk van **Jérome Berghe, Victor Demunter, Cas De Ketelaere, Jonathan Meersseman, Leander Goedertier, Otto Bodé, Maithé Ellegeest** en **Lily Neiryck** ging dit super vlot. Nadat ze alle ingrediënten verzameld hadden, trokken de Wolven zich terug op hun kamers om te gaan slapen.

Maandag 8 april

Zachtjes werden de wolven gewekt door **Baloe**, gevolgd door een zalige masseerturnles. Nadat onze spiertjes goed gemaseerd waren, konden we gaan ontbijten. Na het eten konden we ons weer lekker gaan wassen en onze inspectie maken. Wanneer de Wolven buiten in u-formatie stonden, wachtend op de start van de inspectie, kwam plots Spaceman opnieuw aangestrompeld. Hij vertelde de Wolven dat hij de Cake was kwijtgeraakt en vroeg alweer om hulp. Na alweer een heel avontuur kunnen ze dan toch de Cake terugkrijgen, eind goed al goed. Maar van al die cake kregen de Wolven wel wat honger en konden we gelukkig weer terecht bij de stam voor ons lekker middageteten. Na de siësta moesten de wolven buiten verzamelen “in perfect uniform”! De meesten zagen het al aankomen: een TOCHT?! Na een beetje gesukkel met de kaart – **Wolf Housen, Helene Dezutter** en **Enoch Asuman** dachten immers onze kampplek gevonden te hebben op een kaart van Zomergem-, vertrokken we dan toch. Het verliep niet al te vlot, want al snel zaten we een beetje vast en moesten door prikkeldraad. Uiteindelijk geraakten we er allen over en kwamen terecht op ons eerste punt op een grote weide. We verzamelden daar en plots vertelde de leiding dat het een PRANK¹ was. De Wolven mochten spelen op het grote veld. Al snel werd wel ontdekt dat er veel teken in het veld zaten. Enkele kinderen en leiding hadden een paar teken, maar natuurlijk was de onze liefste **Kaa** er snel bij om die weg te halen.



¹ Jongerentaal voor “mopje”

We speelden nog enkele spelletjes en oefenden nog wat voor onze paasshow. Ook bereidden de meisjes **Auke Busch, Laura Mugila-Gonzalez, Julie Verbeke, Oni Van Hecke, Jolien Goedertier, Marthe Bruggeman, Livia Roobrouck, Rieke Maricou, Ine Borginon, Sanne De Coensel** en **Mowgli (Jara Verbanck)** een trouw voor tussen **Chil** en **Mor** of zeggen we beter 'Moria'? Na lang spelen, keerden we terug voor het avondeten. Daarna zongen we, aten we kantine, luisterden we naar het verhaal en speelden we weer een avondspel. Deze keer konden de Wolven kiezen of ze iets rustigs of actiefs wouden spelen. De ene groep kon voetbal spelen in het donker met glowsticks en de andere groep speelden rustige spelletjes in het bos. De kalmte tijdens de rustige spelletjes werd al snel verstoord door de GIGANTISCHE scheet die **Kaa** plots liet. Hierna kropen de Wolven hun bedje in en werd er taptoe gefloten.

Dinsdag 9 april

Vandaag was het een belangrijke dag: niet alleen was het de laatste volle dag van het kamp, maar het was ook de dag van de paasshow! Er moest nog veel gebeuren en inge oefend worden, maar daar hadden we nog wel wat tijd voor. Turnlesje, ontbijtje, wasje en inspectie. Daarna hadden we even de tijd om nog wat te oefenen voor de paasshow en vervolgens aten we ons middagmaal op, hielden een siësta en daarna werd er weer geoefend voor de paasshow en werden wat kleine spelletjes gespeeld. Al snel werd duidelijk wie er goede dansers waren. **Enoch Asuman, Titus Bodé, Léon Van Peteghem, Levi Houttekiet, Flynn Cornelis, Wolf Housen, Loek Schuermans** en **Christ Adomako** toonden hun gekke dancemoves verkleed als meisjes. Ook kwamen er een engeltje en een duiveltje in onze paasshow voor. De broers **Yanis Meziani** en **Sami Meziani** wouden dit maar al te



graag spelen en zo werd **Yanis** een engeltje en **Sami** een duiveltje. De wolven kregen weer een stevig hongertje en dat kon gestild worden door een mandarijn of peer met een beetje melk. Na het vieruurtje speelden we nog wat kleine spelletjes en dan was het alweer tijd voor het laatste avondmaal van het paaskamp. Toen was het tijd voor het grote moment: de paasshow. Eerst zongen we wat liedjes en genoten van de show van de Teerpootjes. Daarna was het aan ons. Er was toch wel wat stress te bespeuren bij veel Wolfjes. Maar we hadden veel geoefend en alles verliep super! Na veel gelach, zat onze show er alweer op en kregen we nog een bedanking van de rest. Nu konden we verder zingen en genieten van de andere shows zonder stress. Na het avondlied te zingen was het tijd voor de Wolven om naar bed te gaan, want het was al zeer laat.

Woensdag 10 april

De laatste dag van het kamp brak aan. ☹ De Wolven werden gewekt en moesten hun uniform al aandoen. Na de turnles en het ontbijt moesten we ons gerief al inpakken. Nadat iedereen zijn valies had gemaakt, konden de Wolven nog wat spelen. 's Middags kregen we nog een lekker pistoletje met préparé, zodat we de busrit zeker aankonden. Na het eten moesten we natuurlijk nog het kamp evalueren. Elk nest ging samen zitten met een leider en samen besproken wat ze goed en minder goed vonden aan het kamp. Nu was het tijd om nog eens snel het terrein op te kuisen, naar het toilet te gaan en snel naar het grasveld te gaan om een groepsfoto te nemen en het afscheidslied te zingen. Daarna stapte iedereen op de bus terug richting Wondelgem. Na de busrit konden we onze mama en papa in de armen vliegen en beginnen vertellen over het hele leuke kamp.

Om af te sluiten wil ik nog even de stam bedanken voor het super lekkere eten en ook de eenheidsleiding en alle andere leiding om het kamp mogelijk te maken. Een dikke MERCI!

Uw reporter ter plaatse,
Chil
Teruggetrokken Klipdas
 Hulpleider

De Wolvenleiding

Akela – Amicale Ree
Bagheera – Vluchtige Agame
Kaa – Flemende Sitta
Baloe – Slimme Jakhals
Chil – Teruggetrokken Klipdas
Hathi – Simon Meyskens
Mor – Jushua Naessens

Programma Wolven

Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet **Akela** vooraf te verwittigen via mail (ree@dezwaluw.org) of telefonisch (0485/77.91.14).

Wat nemen jullie mee op de vergaderingen:

- € 1 voor een koekje en een drankje
- een **regenjas** bij slecht weer
- **mowgliboekje en zangbundel**
- **lunchpakket** wanneer de vergadering om 10u start

Zaterdag 27 april 2019, 10u00 tot 17u30

Hoera! Vandaag trekken de derdejaars op fietstocht om hun badge fietser te behalen. De rest gaat naar de Blaarmeersen!

Niet vergeten: buskaart, lunchpakket, zonnecrème, zwemgerief, €1 en voor de derdejaars: een fiets die perfect in orde is (remmen, bel, banden opgepompt,...)

Zaterdag 04 mei 2019, 10u00 tot 17u30

Vandaag houden we een heuse snoepjesverkoop. Met de opbrengst organiseren we leuke activiteiten op kamp! *Niet vergeten: € 1 voor een koekje & drankje, lunchpakket.*

Zaterdag 11 mei 2019, 14u00 tot 17u30

Het is weer tijd voor het jaarlijkse kanonnenspel! Hiervoor trekken we naar de Groene Vallei. *Niet vergeten: € 1 voor een koekje & drankje.*

Zaterdag 18 mei 2019, 14u00 tot 17u30

Vandaag trekken we naar Wondelgem om daar HET GROTE AFLEGSPEL te spelen! Zorg dus dat jullie alle technieken goed onder de knie hebben. We openen en sluiten in De Muze. *Niet vergeten: buskaart (of € 3), € 1 voor een koekje & drankje.*

Zaterdag 25 mei 2019

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 01 juni 2019, 14u00 tot 17u30

Het is vandaag tijd om de techniek -- / --- / . - / ... / . // aan te leren! *Niet vergeten: €1 voor een koekje & drankje.*

Zaterdag 08 juni 2019

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 15 juni 2019, 14u00 tot 17u30

Om op groot kamp helemaal in thema te zijn, maken we vandaag onze themakledij! Er wordt nog een mail gestuurd met wat jullie moeten meenemen. *Niet vergeten: €1 voor een koekje & drankje.*

Zaterdag 22 juni 2019, 10u00 tot 17u30

De laatste vergadering van het jaar is aangebroken. Wat we zullen doen, blijft zoals altijd een VERRASSING! Houd zeker de website en mailbox in de gaten voor verdere details!

Zaterdag 29 juni 2019

Geen vergadering. ☹️

Maandag 29 juli 2019 tot 15 augustus 2019

Groot kamp.

Zaterdag 07 september 2019, 14u00 tot 17u30

Op de eerste vergadering van het nieuwe jaar spelen we veel spelletjes om de nieuwe wolven te verwelkomen en om elkaar beter te leren kennen. *Niet vergeten: €1 voor een koekje & drankje.*

Zaterdag 14 september 2019, 14u00 tot 17u30

Ook vandaag spelen we nog veel kennismakingsspelletjes! *Niet vergeten: €1 voor een koekje & drankje.*

Akela

Amicale Ree

Febe Declercq

Takleidster van de Wolven

ree@dezwaluw.org

0485/77.91.14

Artikel JVG's Paaskamp 2019

Zaterdag 6 april

Hoezee, hoezee het paaskamp is weer gearriveerd en wat hebben we er allemaal zin in! De kindjes verzamelden allemaal in Wondelgem en hielpen mee om de valiezen in te laden. Eenmaal alle bagage in de bus zat, was het tijd om te vertrekken. We waren klaar voor een lange busrit. Gelukkig was er een leuke film, die zo leuk was dat we hem drie keer keken. Wanneer we in De Spreedonken arriveerden, was het tijd om onze valiezen te zoeken. Na een lange zoektocht waren alle valiezen terecht, konden we onze bedjes maken en andere kleren aandoen. Toen was het tijd om onze lunchpakketjes op te eten en even de regels van het kamp te overlopen. Nadat iedereen de kampregels goed in zijn oren had geknoopt, moesten we de stam helpen met de camion te legen. Wij waren immers de oudsten op dat moment, want de seniors waren op buitenlands kamp en de VG's waren op een lange staptocht. Na het harde werken was het tijd voor siësta. Voor sommigen is de siësta eerder een fiësta, nietwaar **Jan Meyskens**? Daarna was het tijd voor ons eerste middagspel. Hierbij werden de JVG's verdeeld in twee groepen en moesten ze zo snel mogelijk het einde van het ganzenbord weten te bereiken door opdrachtjes uit te voeren. **Ester Roos Hoflack** probeerde vals te spelen, maar gelukkig was de leiding alert. Misschien moet ze volgende keer wat subtieler zijn. Het team van de rode gans had uiteindelijk het spel gewonnen. Als vieruurtje kregen de kinderen niet één, maar twee LEO's. Na ons vieruurtje was het tijd voor techniek EHBO. Hier leerden de kinderen welke middeltjes goed waren in bepaalde situaties. De JVG's leerden ook hoe je een slachtoffer op de juiste manieren moet verplaatsen, hoe je iemand moet reanimeren, hoe je wondjes moet verzorgen en hoe ze verschillende soorten verbanden moesten aanleggen. **Simon Pauwelijn** raakte helaas gewond tijdens techniek EHBO. Gelukkig konden we er allemaal mee lachen. Na een spelletje voetbal was het tijd voor lekkere kip curry. **Lola Cosijns** dacht dat **Wouw** 35 jaar was. Ze zat er een klein beetje naast. Na onze buikjes rond te hebben gegeten, moesten de JVG's Kasper en Korneel, de twee konijntjes, helpen om de paaseitjes terug te stelen van de grote boze paashaas. De JVG's leerden ook hoe ze een val moeten zetten. Toen we de eitjes terug hadden gewonnen, was het tijd om naar ons bedje te gaan... Toch niet... We namen allemaal ons kaartleesmateriaal en deden ons uniform aan, want we vertrokken op dropping. Iedereen had er uiteraard super veel zin in. De JVG's kregen elk ook een eitje mee waar ze goed voor moesten zorgen. Helaas hebben niet veel eitjes het overleefd. Toen we eindelijk waren aangekomen was het tijd om dan echt in ons bedje te kruipen.



Zondag 7 april



Na zo een lange tocht was het tijd om uit te slapen, hoewel de JVG's dit niet echt nodig hadden. Ze waren namelijk allemaal al heel lang wakker. Na een turnlesje door onze takleider **Kameleon**, was het tijd voor boterhammen met CHOCO. Daarna maakten we onze inspectie en haalden we onze beste acteervaardigheden boven, want het was tijd om te oefenen voor onze paasshow. Nu iedereen een rol had, was het tijd

om een nieuw spel te spelen: het vlaggenspel. Dit viel bij sommigen beter in de smaak dan bij anderen. Daarna hadden we een interessante discussie over het klimaat, met enkele zeer duidelijke voorbeelden gegeven door **Toko**. Als middageten stonden er fishsticks op het menu met een yoghurtje als dessert. Na een siësta lekker buiten in de zon, was het alweer tijd voor een middagspel. Het was een spel waarbij de JVG's groepjes moesten vormen met de wolven om zo veel mogelijk opdrachten te voltooien. We hebben bijvoorbeeld een menselijke piramide van 5 laagjes gemaakt, na een paar keer opnieuw te proberen. We hebben daarna ook nog een mooie groepsfoto gemaakt. Als vieruurtje kregen we allemaal een banaan en hebben we nog wat gevoetbald en frisbee gespeeld. Na het avondeten was het tijd voor een zangles met de hele eenheid. Als avondspel moesten de JVG's een kegel verstoppen in hun kamp. Het was de bedoeling om de kegel van het andere team in je eigen kamp te krijgen. Er waren ook pvc-buisjes, waarmee je deegballetjes op elkaar kon schieten.



Als je iemand raakte, moest die persoon terug naar zijn kamp. **Lola Cosijns** had wel iets anders in gedachten en begreep niet goed wat er moest gebeuren als je geraakt werd. Tijdens dit spel heeft **Kameleon** het kamp verlaten, omdat het land hem nodig had. Traantjes bij iedereen maar na een groepsknuffel was alles weer ok. Toen was het taptoe en lag iedereen lekker te snurken.

Maandag 8 april

‘Opstaan, binnen 10 minuten buiten’, weerklonk het door de gang. We stonden op met drie mensen die hun hoed hadden behaald: **Manon Strobbe, Miro Leupe** en **Kato Cosijns**. Dikke proficiat! Na een stevige turnles van **Hyena**, schoven we onze stoelen onder tafel. Het waren boterhammen met confituur en we kregen er ook een appelsien bij. Een gezond ontbijtje dus. Tijdens de inspectie ontstond er een hevige discussie over wie er beter was: KAA Gent of Club Brugge. Natuurlijk weet iedereen dat KAA Gent het juiste antwoord is. Daarna hebben we nog wat geoefend voor onze paasshow, want deze kwam al dichtbij. Als middageten schafte de pot spaghetti, dus iedereen heeft minstens drie porties gegeten. Als dessert was er rijstpap met gouden lepeltjes. Tijdens de siësta werden er veel technieken afgelegd. Na de siësta kwamen de rappers Boef en Lil Kleine omdat ze hulp nodig hadden om te beslissen wie er het coolste uitzag. De JVG's konden opdrachten doen om geld te verdienen. Met dat geld konden ze dan kleren kopen in de kledingwinkel. **Jan Meyskens, Tuur Boogaerts, Simon Pauwelijn** en **Ilias Bernaerts** hebben ook de habibachallenge gedaan om veel geld te winnen voor hun team. Uiteindelijk is het team van rapper Boef gewonnen. Na het vieruurtje hebben we nog wat geoefend voor de paasshow en daarna was het avondeten al gereed. We aten boterhammen met vleesbrood en **Matthew De Schryver** moest van de leiding een potje halen voor de vegetariërs. Hij kwam terug met een leeg potje. Klein misverstandje. Na de zangles was er een avondspel dat zo eng was dat er een spiegel gebarsten was. Hierna kropen we met bibberende benen in bed.

Dinsdag 9 april

De JVG's werden zachtjes gewekt en na de ochtendgymnastiek aten we boterhammen met speculaas. De leiding floot namen in morse om nog eens te oefenen. Blijkt dat er nog veeeeel geoefend zal moeten worden. **Toko** wou zijn korstjes niet opeten omdat hij zijn gsm kwijt was. Gelukkig heeft hij hem teruggevonden. Na de inspectie oefenden we nog wat voor de paasshow en **Tuur Boogaerts** had het moeilijk met zijn tekst te onthouden. Daarna hebben we nog wat spelletjes gespeeld en als middageten stond er cordon bleu op het menu, met pudding als



dessert. Tijdens de siësta zijn we te weten gekomen dat **Dante Busch** het liefst strips leest met weinig tekst. Toen hebben we nog eens geoefend voor de paasshow en het grote voetbal-frisbee-spel gespeeld, waarbij we om de 2 punten frisbee wisselden naar 1 punt voetbal. Dit eindigde in een dansfeest onder leiding van onze huis-DJ **LocoToko**. Daarna hebben we onze generale repetitie gehouden voor de paasshow. **Rami Amlali** is dan ook naar huis gegaan omdat hij op reis vertrok. Wat hebben we hem gemist de laatste dag. Als avondeten waren het sandwiches met hespenworst. Hier hebben we veel van gegeten, zodat we vol energie zaten om onze paasshow te delen met de rest van de eenheid. De paasshow werd geleid door **Cholo, Pekari** en **Arasari**. De sketches van de andere takken waren zeer goed, maar natuurlijk konden ze niet tippen aan de onze. Wij hadden immers een dansje gemaakt door de meisjes EN een dansje gemaakt door de jongens. Iedereen heeft het trouwens zeer goed gedaan bij ons. Een dikke proficiat aan iedereen! We kregen ook lekkere paaseitjes tijdens de pauze. Na alle sketches zijn we allemaal in ons bedje gekropen met een opgelucht gevoel.

Woensdag 10 april

De laatste dag van paaskamp 2019 is een feit. Het kamp is supersnel voorbijgegaan. Maar niet getreurd, want groot kamp staat al voor de deur. Na het ontbijt kregen de JVG's nog een zakje paaseitjes om mee te nemen naar huis. Tijdens de inspectie maakten we allemaal onze valiezen en startten we met de opkuis. Dit ging bij sommigen toch iets sneller dan bij andere. Toen hebben we nog een spelletje voetbal gespeeld tegen de VG's. Daarna hebben een evaluatie geschreven en toen hebben we nog lekkere pistolets met préparé gegeten. Er waren ook nog veel puddinkjes over dus hebben een groot puddingfeest gehouden met een streepje muziek erbij. Daarna hebben we het bos nog wat opgekuist, want een scout laat twee dingen achter: niets en dankuwel! 'Verzameling' weerklonk over heel het terrein, dus iedereen verzamelde op de grasvlakte. We waren allemaal klaar om het afscheidslied te zingen. Toen kropen we op de bus en zwaaiden we naar alle stamleden die zo goed voor ons gezorgd hebben tijdens deze 5 dagen. Nog eens een dikke merci om zo lekker voor ons te koken! Ook een dikke merci aan alle leiding die zo actief meedeed en de dikste merci aan de kinderen die zo enthousiast waren!

Uw verslaggever ter plaatse

Dartele Picus
Hulpleider JVG's

Programma Jongverkenners-Jonggidsen

Indien je een vergadering niet kan komen, gelieve Kameleon (kameleon@dezwaluw.org of 0489/44.94.25) dan te verwittigen. Vergeet bij vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet en breng zeker ook elke vergadering je regenjas en zangbundel mee. Koeken en cola zijn elke vergadering aanwezig aan de democratische prijs van 50 cent.

Vrijdag 26 april 2019 tot zondag 28 april 2019

Samen met de VG's houden we een fun-/techniekenweekend op ons terrein in Wondelgem. (Meer informatie in de brief en mails)

Zaterdag 04 mei 2019, 10u00 tot 17u30

Openen en sluiten in de Blaarmeersen

Tijd voor sportproeven! Op de atletiekpiste in de Blaarmeersen testen we onze sportcapaciteiten. Natuurlijk spelen we ook veel spelletjes. Vergeet zeker jullie sportschoenen en zwemgerief niet.

Zaterdag 11 mei 2019, 14u00 tot 17u30

Openen en sluiten in Wondelgem

Om er voor te zorgen dat we goed kunnen slapen op Groot Kamp, herhalen we eens hoe we een patrouilletent moeten opzetten.

Zaterdag 18 mei 2019, 14u00 tot 17u30

Openen en sluiten in Wondelgem

MBSZH of mes-bijl-schop-zaag-hamer. De naam van de techniek spreekt al voor zich. We overlopen deze materialen en bekijken hoe we ze veilig kunnen gebruiken.

Zaterdag 25 mei 2019

Geen vergadering.

Vrijdag 31 mei 2019, 19u00 tot 22u00

Openen en sluiten in Wondelgem

We spelen een groot bosspel in het bos naast ons terrein!

Zaterdag 08 juni 2019

Geen vergadering.

Vrijdag 14 juni 2019, 19u00 tot 22u00

Openen en sluiten in Wondelgem

Deze keer moeten jullie nog niet gegeten hebben, we organiseren een BBQ! Een kampvuur en enkele spelletjes zullen de avond nog gezelliger maken.

Zaterdag 22 juni 2019, 10u00 tot 17u30

Wat we zullen doen op deze allerlaatste vergadering van het scoutsjaar blijft nog een verrassing. Wat we wel al kunnen vertellen, is dat het een leuke dag zal worden!

Zaterdag 29 juni 2019

Geen vergadering (kampvergadering)

Maandag 29 juli 2019 tot 14 augustus 2019

Groot kamp.

Zaterdag 07 september 2019, 14u00 tot 17u30

Tijdens deze eerste vergadering spelen we veel spelletjes om de nieuwe JVG's en leidersgroep beter te leren kennen.

Zaterdag 14 september 2019, 14u00 tot 17u30

De eerstejaars krijgen meer uitleg over de belofte-eisen en hoe ze hun hoed kunnen behalen. De anderen spelen veel spelletjes.

Bedachtzame Kameleon

Borre Van de Walle

Takleider JVG's

kameleon@dezwaluw.org

0489/44.94.25

Artikel VG's Paaskamp 2019

Zaterdag 6 april

Jabedabedoeoeoe, vandaag kunnen we weer beginnen met een geweldig kamp. Na een laatste kus aan de mama en de papa, vertrekken de Verkenners-Gidsen samen met de rest van de eenheid op paaskamp naar de welbekende Spreedonken. Er stond de VG's wel een verrassing te wachten bij het toekomen. Na wat geklungel met de kamerverdeling mochten ze hun speelkieren nog niet aan doen en werd er geroepen dat ze in perfect uniform met kaartleesmateriaal moesten klaarstaan voor het gebouw. We vertrokken op tocht (yeesssss)!!! Een goede gezonde tocht om gezellig het kamp in te zetten. Zo vertrokken we dan tegen de middag, vol goede moed. Het was een stevig tochtje, zeker voor mensen zoals **Krekel**, wiens voet er blijkbaar zo erg aan toe was, dat hij naar verluidt een vagina op zijn voet zou hebben. Persoonlijk stellen we ons gewoon vragen bij de kwaliteit van de seksuele opvoeding van deze jongeman. Tijdens de zotte azimuth uit 2 delen zijn er ook enkele dingen gebeurd. Zo zijn we te weten gekomen dat **Koi** fan is van rauwe aardappelen, toen ze één opraapte en het als een appel begon te verorberen. **Banteng** had een beter idee: hij nam de aardappelen mee tot op het volgende punt, om ze daar te koken op zijn gasvuurtje. Dit was echter niet genoeg, want hij had ook nog zin in dessert. Hij begon toen terstond zijn chocolade-eieren in zijn melk te verkrumelen en er chocolademelk van te maken. Verder kwam **Lemming** nog af met een zelf uitgevonden spel waarbij hij dacht de leiding te kunnen verslaan. Dit was buiten het immense intellect van **Gaai** en **Caraya** gerekend, want hij heeft geen enkel partijtje gewonnen. Ook kwamen we te weten dat **Pepijn Gyselinck** al 14 tijgerpunten heeft. Hoe hij dat doet, moet zijn mama hem misschien eens vragen. Dan was het tijd voor het avondeten, gebracht door **Fret** en de



liefelijke **Arasari**. Dikke merci daarvoor, want een goed stukje kip met rijst kon er bij iedereen wel in. Tijdens het verdere deel van de tocht hebben enkele patrouilles per ongeluk een bedrijventerrein betreden dat later een slachthuis bleek te zijn. Na want acrobatie zijn we daar allemaal uit geraakt. Jammer dat we pas doorhadden dat de poort open kon toen het aan de laatste patrouille was. Nadat **Krekel** nog een paar keer verkeerd is gelopen, zijn we dan perfect om 12 uur thuis geraakt, zodat we toch nog de verjaardag van de geliefde leider **Vos** konden vieren. Voldaan en uitgeput konden de VG's dan gaan slapen, klaar om morgen de dag te beginnen met een lekkere verrassing.

Zondag 7 april



Hiep hiephoeraaaa!!! Zo staan de VG's de tweede dag van kamp op, want niemand anders dan hun geliefde leider **Vos** is jarig! Hij wordt er 21, proficiat! Ze beginnen de ochtend met een korte stretching, om even alles los te maken na de zware tocht van gisteren. Vervolgens beginnen de VG's aan hun ontbijt, maar dit is niet zomaar een ontbijtje. De leiding had vandaag een uitgebreid English breakfast voorzien. Ze trekken de bossen in en beginnen met spekjes, roerei, bonen, tomaten en worstjes te prepareren, jammie! Na het overheerlijk ontbijt is het tijd om aan de paasshow te beginnen. Er moet namelijk nog heel wat gebeuren tegen dinsdagavond. Even later mogen de VG's zich opnieuw aan tafel zetten om te

genieten van fishsticks met puree en groentjes. Hierbij heeft **Gaai** het geweldige idee om een weddenschap aan te gaan met **Hert** om zoveel mogelijk fishsticks te eten. Indien het **Gaai** lukt om alles op te eten, zou **Hert** zijn hoed opeten!? Smullen verzekerd, tot hij te horen kreeg dat er maar liefst 2000 moesten naar binnen gewerkt worden! Na een korte siësta beginnen de VG's met het eerste middagspel van het kamp. Aangezien iedereen nog wat moe is van de zware tocht, werd het niet zo een intensief middagspel, namelijk koekjes bakken. De VG's mochten die dan achteraf versieren met eetbare verf. Het eindresultaat was zéér geslaagd. Na het middagspel is het tijd voor de morele opvoeding in het zonnetje. Hierbij konden de VG's volop genieten van het goede weertje. Na alweer te hebben genoten van een heerlijke maaltijd, was het tijd voor het avondspel. Dit was voor de verandering nog eens een enceneringsspel! Professor Skaan kwam de verkenners om hulp vragen. De vuurnatie was namelijk bezig met de aarde op te warmen en dat moesten ze zo snel mogelijk bestrijden. Nadat iedereen alle vier de elementen onder die knie had, konden we vuurmeester Djuko verslaan. Om 22u is het dan tijd om de VG's in hun bed te steken, waarbij niemand kon klagen, want het zijn al twee vermoeiende dagen geweest. Slaapwel!

Maandag 8 april

Wanneer de klokken in de kerk van Balen 8 keer sloegen, was **Vos** reeds uit te veren voor het ochtendgebed, alsook om de VG's te wekken. Na enkele malen de gewrichten en spieren wat lossen te maken, verzamelden de VG's aan tafel om te genieten van de zaligste boterhammen met abrikozengelei. Alvorens verder te oefenen voor de paasshow, die ondertussen al mooi vorm kreeg, eerst vlug even wassen en de kamers fatsoeneren. Doordat we net iets te lang bezig waren met oefenen voor de paasshow,

bleef er *helaas* geen tijd meer over om nog te voetballen. De voormiddag was voorbij en het uur was wederom gekomen om de beentjes onder tafel te schuiven. Op de vegetarische **Lacha** en **Caraya** na, genoot iedereen van de zalige spaghetti bolognese, alsof het hun laatste maaltijd was.

Na een korte 'luilekkersessie' brak het moment aan waarop iedereen rusteloos aan het anticiperen was aan: het grote plasmiddagspel. Een spel dat prachtig was, in zijn innemende simpelheid. De VG's moesten opdrachten doen, waarmee ze geld konden verdienen, waarmee ze drankjes konden kopen, waarmee ze hun blaas konden onder spanning zetten, waarmee ze een emmer zo veel mogelijk moesten vullen aan het einde van het spel. Dit spel bracht het beste in de een boven – zoals **Spinaap**, die 40 wasknijpers aan zijn aanzicht bevestigde – maar het slechtste in de ander – zoals **Banteng**, die **Spinaaps** 160 gewonnen euro's onmiddellijk vergokte. **Koi**, **Pepijn Gyslinck** en **Roodborstje** hadden duidelijk niet genoeg kunnen luilekkeren tijdens de siësta, want zij slaagden erin maar liefst 2 uur te bouwen aan één knikkerbaan! Dat in schril contrast met **Oehoe**, die volledig 'zieko modus' ging en vijf minuten louter op zijn armspieren aan een boom hing. Uiteindelijk was het dan ook zijn team, bestaande uit **Krekel**, **Salamander** en **Oehoe** zelf, dat de emmer bijna tot de nok vulde en met de overwinning aan de haal ging.

Na dit spannende spel verorberden de VG's de sappigste peren die ooit deze aarde betreden hebben. Gevuld met deze goddelijke vruchten stond iedereen weer helemaal chaud om tot het avondeten niets anders te doen dan oefenen voor de paasshow. Tijdens het avondeten moesten **Lacha** en **Caraya** wel even twee keer nadenken over hun keuze om vegetarisch te zijn, aangezien de vleeseters gezegend werden met zalige boterhammen met fricandon, terwijl zij de "Aoste™ ratatouille groentenspread" voorgeschoteld kregen. Dit smerige papje is niet enkel een schande voor Aoste™, maar ook voor de mensheid als ras. Gelukkig was er maar een beperkte oplage mee op kamp.

Wanneer de avondmaaltijd afgelopen was, werd de leiding blij verrast door een opvallend initiatief: **Lemming**, **Banteng** en **Spinaap** stelden zich namelijk kandidaat om de zangles te leiden. Niks dan respect voor deze mannen, die zich vol overgave opofferen, louter voor het vertier van de gehele eenheid. Onder daverend applaus en geroep van kinderen vervulden ze vol overgave en passie deze taak die ze op hun eigen schouders hadden geplaatst.



De kantine van de avond bestond uit Pirato™ chips, die met veel smaak verorberd werden. Opeens werden de VG's echter opgeschrikt, want 8 uit hun midden werden opgepakt en in voorlopige hechtenis geplaatst, terwijl **Oehoe**, **Lacha**, **Salamander** en **Rigo De Breucker** moesten uitzoeken hoe de vork in de steel zat. Ondertussen waren de 8 opgepakte VG's geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken, wat resulteerde in verscheidene isoleercelbezoekjes. Uiteindelijk bleek dat **Spinaap** een moord had gepleegd. Nog snel even de doodstraf door guillotine, en de VG's kropen voldaan in hun bedje.

Dinsdag 9 april

Gaai wekte ons met een heel rustige ochtendturnles, waarbij we elkaar mochten masseren. Dit was heel rustgevend en relaxend. Vos, die last had van zijn darmen, kon er helaas niet bij zijn en heeft heel de turnles lang op de pot gezeten.

Na het ontbijt deden we nog een kleine inspectie, alvorens terug in de repetities voor de paasshow te vliegen. Heel de dag heeft iedereen zich goed ingezet voor de paasshow. Deze middag stond er zelfs geen middagspel op het programma, zodat we extra tijd zouden hebben om een knaller van een show in elkaar te steken.

De leiding ontdekte ook dat **Lacha** een verborgen talent heeft als theateractrice. Ze gaf zich met volle overgave in haar rol als Katara. **Krekkel** had het iets moeilijker tijdens de repetities om zich te concerteren. Begrijpelijk ook, met al die ongelooflijk interessante takken en dennenappels die rondslingeren. Wie zou die nu kunnen laten liggen? **Rigo De Breucker** en **Pepijn Gyselinck** struikelden nog wat met hun tekst tegen de avond, maar ze hebben hier tijdens alle vrije momenten extra veel op geoefend om er toch het beste van te maken en dit is hen ook gelukt!

Tegen de avond moest de zaal worden klaargezet voor de paasshow, maar hier had niemand echt zin in dus hebben de VG's zich weggestoken achter een hangaar zodat ze hiermee niet zouden moeten helpen. Dit gaf ons ook de tijd om onze eigen



voorstelling nog voor een laatste keer volledig te doorlopen.

Het was een geslaagde paasshow, geleid door Frank Deboosere en Sabine Hagedoren. Ze brachten ons het weerbericht aan de hand van een kaart en enkele toepasselijke nummers, die door de eenheid luidkeels werden meegezongen. De opvoering van de VG's was misschien iets te veel van het

goede. Onze paashow duurde namelijk een goede driekwartier, wat niet alle teerpootjes hebben volgehouden. Enkele teerpootjes waren namelijk al in slaap gevallen. Ze amuseerden zich wel kostelijk iedere keer Appa, de vliegende Bizon, op het podium kwam. Deze rol werd dan ook schitterend gespeeld door **Gaai**.

Na de show mochten de VG's nog eventjes chillen in de refter, alvorens ze de zaal moesten opruimen en in hun bedje mochten kruipen.

Woensdag 10 april

De laatste dag van kamp was alweer aangebroken. We begonnen de dag met een verfrissende turnles door gegeven door **Vos**. We kregen al snel enkele dozen cornflakes mee en trokken ons voor een laatste keer terug in het kleine reftertje, waar we al een heel kamp lang op het gemak konden eten. Al snel kwam de tweestrijd tussen de mensen die eerst melk in hun kom deden en daarna de cornflakes en de mensen die het op de juiste manier doen. Na het ontbijt kreeg iedereen een uurtje tijd om zijn of haar valies te maken en ervoor te zorgen dat elke kamer voorzien was van het juist aantal kussens. Zoals ieder kamp vormde er zich al snel een groepje VG's die het helemaal zag zitten om te kuisen met wat muziek erbij. Onder leiding van **Vos & Gaai** begonnen ze het kamphuis van kop tot teen schoon te schrobben. Een dikke pluim voor **Lacha, Koi, Roodborstje, Mirthe Lermytte** en **Pepijn Gyselinck**. De rest van de verkenners nam van de gelegenheid gebruik om nog een laatste keer te voetballen. Het werd een stevig potje tegen de JVG's. We wonnen uiteindelijk met 6-2 en konden zo voor een laatste keer aanschuiven bij de stam voor een heerlijk broodje americain. Er werden ook nog enkele cordon bleus uitgedeeld om deze bovenop je préparé te leggen. Broodje deluxe, voor sommigen dan toch. Nadat heel de eenheid nog eens verzamelde voor een groepsfoto, klauterde iedereen de bus op richting Wondelgem. Het was weer een geslaagd kamp !

Dan rest ons enkel nog de stam te bedanken voor het lekkere eten en de vele eieren, de eenheidsleiding voor de goede organisatie en natuurlijk alle verkenners-gidsen en medeleiding voor het geslaagde kamp. Dan zien wij jullie terug op vrijdag 26 april voor de aanvang van ons mega-epic Techniekenweekend!

Uw verslaggevers ter plaatse,

Berekende Dingo
Ambitieuze Vos
Afwachtende Flicka
Positieve Caraya
Zelfstandige Gaai

Programma Verkenners-Gidsen

Indien je een vergadering niet kan komen, gelieve Dingo (dingo@dezwaluw.org of 0471/63.97.84) dan te verwittigen. We vergaderen altijd op ons terrein te Wondelgem. Is dit niet zo wordt het tijdig gemeld. Neem steeds stylo, papier en €0,50 voor de cola mee. Uiteraard in PERFECT UNIFORM!

Vrijdag 26 april 2019 tot zondag 28 april 2019

Techniekenweekend 2019!

Zaterdag 04 mei 2019, 10u00 tot 17u30

Openen en sluiten in de Blaarmeersen!

Vandaag proberen wij onze persoonlijke records te breken op de atletiekpiste van de Blaarmeersen. Vergeet dus zeker je sportschoenen niet. Bij mooi weer kan er eventueel een plonsje gedaan worden. We zullen de vergadering ook afsluiten in de Blaarmeersen.

Zaterdag 11 mei 2019, 14u00 tot 17u30

Openen en sluiten in Wondelgem!

We spelen heel wat leuke spelletjes en hebben dus ook wat tijd om technieken af te leggen. Aangezien de meesten hun totem al hebben, kan er eventueel al eens gekeken worden voor enkele badgen.

Zaterdag 18 mei 2019, 14u00 tot 17u30

Openen en sluiten in Wondelgem!

Vandaag bekijken we even de vernieuwde techniek trein & telefoongids. Deze techniek bestaat dus niet meer uit het opzoeken in een telefoonboek, maar eerder enkele handige modernere toepassingen.

Zaterdag 25 mei 2019

Geen vergadering.

Vrijdag 31 mei 2019, 19u00 tot 22u00

AVONDVERGADERING! Openen en sluiten in Wondelgem!

Zowel jullie als de leiding staan voor een zware examenperiode. Hopelijk kunnen jullie deze kennis vanavond ook gebruiken om misschien wel een leuke prijs in de wacht te slepen. ☺

Vrijdag 07 juni 2019, 19u00 tot 22u00

AVONDVERGADERING! Openen en sluiten in Wondelgem!

Voor velen is het al even geleden dat we het bos naast ons terrein verkend hebben. De leiding voorziet dus een leuk spel waarin iedereen zich kan ontdoen van de examenstress.

Vrijdag 14 juni 2019, 19u00 tot 22u00

AVONDVERGADERING! Openen en sluiten in Wondelgem!

We proberen vandaag enkele gerechten klaar te maken in een zelfgemaakte oven. Je hoeft dus nog niet gegeten te hebben voor de vergadering. ☺

Zaterdag 22 juni 2019, 10u00 tot 17u30

We sluiten het jaar af met een super leuke vergadering, maar dit blijft uiteraard een verrassing! Verdere informatie volgt.

Zaterdag 29 juni 2019

Geen vergadering.

Maandag 29 juli 2019 tot 15 augustus 2019

Groot kamp.

Zaterdag 07 september 2019, 14u00 tot 17u30

Om het nieuwe scoutsjaar goed in te zetten, spelen we veel spelletjes.

Zaterdag 14 september 2019, 14u00 tot 17u30

Ook vandaag spelen we veel spelletjes om de groep beter te leren kennen. We overlopen het jaarprogramma al eens.

Berekende Dingo

Francis Verkinderen

Takleider VG's

dingo@dezwaluw.org

0471/63.97.84

Artikel buitenlands kamp Seniors

Zaterdag 6 april

Na maanden wachten was het eindelijk zover: we vertrokken op buitenlands kamp naar Duitsland!! Met blije gezichtjes verzamelden we om 7u45 aan het Sint- Pietersstation. Dit jaar gingen we namelijk niet met het vliegtuig, maar met de trein.

Enmaal aangekomen in Keulen werden we vervoegd door **Pinguïn** en **Jacana**, die met de auto kwamen. We wandelden naar een parkje in de buurt, waar we ons lunchpakket opaten en nog even genoten van het prachtige weertje. We verkenden Keulen en bezochten een museum over pop art. Daarna genoten we in een park aan de Rijn, waar we veel gelachen hebben over de toch wel vreemde Duitse bevolking.



We trokken met de tram tot net buiten het centrum van Keulen en toen we aankwamen stonden onze tentjes al op dankzij **Wolf**, **Kantjil** en **Pinguïn**. We speelden nog een spelletje en genoten van de zonsondergang aan de Rijn. Na een lange dag kropen we dan ook onze tentjes in.

Zondag 7 april



We werden opgewekt en ontbeten snel, ruimden de tentjes op en zetten onze tocht verder terug naar het centrum van Keulen. Vervolgens namen we de trein naar Koblenz.

Enmaal daar aangekomen stapten we door naar Brexbach, waar ons huisje voor de week gelegen lag. Door het zonnetje dat scheen en het vele omhoog klimmen op de heuvels, was het toch een stevig tochtje. In de middag kwamen **Seriema** en **Pinguïn** ons eten brengen, ze waren namelijk al het gerief reeds in het huisje gaan zetten. Helaas moesten we nu al afscheid nemen van **Pinguïn** die terug richting België reed.

Toen we eindelijk aankwamen in ons leuke huisje, konden we even chillen en ons verfrissen in een riviertje. Na heel deze dag hadden we natuurlijk veel honger en stond er spaghetti op het menu. Met volle buikjes speelden we nog een potje frisbee en wat gezelschapspelen. Deze nacht werd **Seriema** 17 jaar (nog eens een gelukkige verjaardag ☺) en maakten we er nog een klein feestje van.

Maandag 8 april

Iedereen werd wakker en we kregen een lekker ontbijt, namelijk eitjes met toast gemaakt door **Lynx**, **Tarbagan** en **Chinchilla**. Er werden 2 groepen gemaakt. De groep van **Lynx** maakte een boswandeling, terwijl de groep van **Fennek** naar de supermarkt wandelde om inkopen te doen. De groep van Lynx was onverwachts eerder terug, maar dat was de groep zonder de sleutel.



Gelukkig had **Wolf** het idee dat we door het raam konden kruipen. Zo gezegd zo gedaan natuurlijk. In de avond maakten we het huisje wat proper en verzamelden we hout om een kampvuur te maken. Het douchen bleek voor **Hoopoe** wat moeilijk. Haar kleren waren dan ook direct mee gewassen. **Chinchilla** wou tijdens het eten eens tomatensap proeven, wat ze dan ook rap terug uitspuwde. Vervolgens verslikte **Gaviaal** zich in zijn water en dit vloog dan ook schoon op tafel. **Jacana** werd dan ook eens aangepakt over haar gsm-probleem, want een week zonder gsm en bereik bleek een moeilijke klus. Een doorsnee dag voor de seniors dus hihi. Na een avond aan het kampvuur kropen we onze bedjes in.

Dinsdag 9 april

“OPSTAAN!!!”, klonk het. We aten en maakten ons klaar om terug een dagje te stappen. De groepen werden omgedraaid en deze keer konden we eens andere dingen kopen. De ene senior heeft namelijk andere voorkeuren dan de ander, zo blijkt. De sleutels waren deze keer wel meegegeven met de goeie groep. In de namiddag speelden een paar seniors en 3v2 match waarbij **Fennek** en **Lijster** de winnaars waren.



In de namiddag haalde **Seriema** terug raadsels naar boven. **Alpaca** had ze na lang proberen en veel tips nog steeds niet door, aangezien het te moeilijk was. Tijdens het eten speelden we een spel, gemaakt door **Hoopoe** en **Seriema**. Iedereen kreeg een opdracht die we tijdens het eten moesten uitvoeren, wat zorgde voor hilarische momenten. Die avond hielden we een gezellig kampvuur met marshmallows en speelden we nog wat kaartspelen. **Kantjil** zei dat ooit de ware wel op een witte ruit komt (uitkijken als je dus ruiten ziet ☺). Na een lange dag konden we ons bedje in. Tot morgen!

Woensdag 10 april

Hups uit de veren. Na het ontbijt konden we met frisse hoofdjes beginnen aan de morele opvoeding gegeven door **Chinchilla** en **Seriema**. Het interessante onderwerp was jongerencriminaliteit. Na verschillende discussies en stellingen beslisten we om eens een potje voetbal te spelen en onze maagjes te vullen. Het was tijd voor de verrassingsactiviteit, die natuurlijk niemand wist, anders zou het geen verrassing zijn hé.



Met morse werd het aangekondigd: we gingen naar een hoogteparcours. We amuseerden ons allemaal rot. **Zwaan**, **Ilona** en **Gaviaal** overwonnen zelfs hun hoogtevrees. **Chinchilla** probeerde dan weer eens alle deadrides, zodat ze het parcours kon skippen. In het duo-parcours waren **Hoopoe** en **Jacana** dan weer alles behalve op elkaar afgestemd, maar er kon alleszins genoeg gelachen worden. Eenmaal terug in het huisje maakten sommigen gebruik van de geïmproviseerde SRS (sauna-rivier-stoombad). Deze keer gingen alle meisjes hout sprokkelen voor het kampvuur, terwijl de jongens opruimden. We aten een dubbele maaltijd en genoten nog van onze avond met veel spelen.



Donderdag 11 april

Het was weer ochtend en **Fennek**, **Raaf**, **Kantjil** en **Kapucijnaap** beslisten om een frisse ochtendduik te gaan maken in een klein meertje, terwijl de rest mocht genieten van de vrolijke turnles gegeven door **Ilona**. Na een lekker ontbijt met yoghurt, trokken nog 4 mensen naar de winkel voor de laatste dingen. De rest van de groep speelde een

spel, gebaseerd op het kanonnenspel, gemaakt door **Kantjil**, **Raaf** en **Kapucijnaap**. Goed gedaan mannen! In het zonnetje speelden we verschillende partijen weerwolven en aten we allen gezellig samen.

In de namiddag was het tijd om te gaan zwemmen in een openluchtzwembad. Toen we daar aankwamen bleek er echter geen water in te zitten. Altijd handig om te zwemmen natuurlijk. Dan gingen we het dorp maar eens verkennen en even genieten van de zon op een terrasje. Op de terugweg passeerden we langs een burcht en maakten we nog een stevige wandeling. Als vieruurtje aten we knoppers, nee **Lijster**, geen “knoflër”. Sommigen hielden nog een powernap, waarbij **Ilona** veel kwijlde op **Alpaca**'s matje. We aten die avond gnocchi. De uitspraak hiervan bleef voor bepaalde wat moeilijk. Het was de laatste avond in onze chalet, dus maakten we een kampvuur en genoten nog van deze avond met een klein feestje.



Vrijdag 12 april

We werden opgeroepen en voor sommigen bleek het een lastige ochtend te zijn. We genoten van de eitjes en pakten onze valiezen in. We kuisten het huisje en ruimden alles op. Allen gepakt en gezakt, vertrokken we te voet naar Koblenz. Eenmaal toegekomen was **Mo Paeleman** gelukkig, stappen is toch niks voor haar (moeten we nog trainen dus). We namen vanuit Koblenz de flibus naar de luchthaven van Keulen. Daar moesten we wachten tot 2u 's nachts op de overstap naar Brussel.

Zaterdag 13 april

De overgang van vrijdag op zaterdag ging in een vermoeiende waas voorbij. Sommigen sliepen en anderen maakten goed gebruik van de stopcontacten in het vliegveld. We waren klaar voor de volgende flibus richting het Station Brussel-Noord. Eindelijk waren we terug in ons landje en namen we de trein richting Gent-Sint-Pieters. Met blijde gezichtjes kwamen we toe waar **Pinguïn** ons stond op te wachten. We namen afscheid en konden allen nachthusefahnen.

In naam van alle seniors wil ik graag onze moderators bedanken om voor ons een fantastisch buitenlands kamp te organiseren en merci aan alle andere seniors om zo een TOP gezelschap te zijn.

Uw verslaggeefster ter plaatse
Aanwezige Jacana

Programma Seniors

Indien je een vergadering niet kan komen, gelieve Fennek (fennek@dezwaluw.org of 0471/80.02.58) dan te verwittigen. We vergaderen altijd op ons terrein te Wondelgem. Is dit niet zo, wordt het tijdig gemeld. Neem steeds stylo, papier en €0,50 voor de cola mee. Uiteraard in PERFECT UNIFORM!

Zaterdag 27 april 2019, 10u00 tot 17u30

Deze vergadering wordt geleid door onze twee oudste seniors: Patrijs en Wolf. Als er speciale plannen zijn laat ik dit zo snel mogelijk weten.

Zaterdag 04 mei 2019, 10u00 tot 17u30

Openen in de blaarmeersen, sluiten in Wondelgem. Wat heb je nodig: sportkledij (nee geen atletiek deze keer 😊), lunchpakket, zwemkledij bij goed weer. Hoed is vandaag niet nodig.

Zaterdag 11 mei 2019, 14u00 tot 17u30

We blijven op het terrein, herschikken eens onze koffers, noteren wat we nog nodig hebben en pushen nog eens de totemlozen om er helemaal voor te gaan. Spelletjes tussendoor.

Zaterdag 18 mei 2019, 14u00 tot 17u30

Patrouillevergadering 1 (info verschijnt 11 mei in de seniorgroep).

Zaterdag 25 mei 2019

Geen vergadering.

Vrijdag 31 mei 2019, 19u00 tot 22u00

Patrouillevergadering 2 (info verschijnt 21 mei in de seniorgroep).

Zaterdag 08 juni 2019

Geen vergadering.

Vrijdag 14 juni 2019, 19u00 tot 22u00

Derde en laatste patrouillevergadering (info verschijnt 21 mei in de seniorgroep).

Zaterdag 22 juni 2019, 10u00 tot 17u30

Eindejaarsurprise van de moderators (info verschijnt 8 juni in de seniorgroep en hiervoor zal ook gemaïld worden).

Zaterdag 29 juni 2019

Geen vergadering (kampvergadering).

Maandag 29 juli 2019 tot 15 augustus 2019

Groot kamp.

Zaterdag 07 september 2019, 14u00 tot 17u30

We overlopen het jaarprogramma. Ook de cursussen klein en groot spel komen aan bod.

Zaterdag 14 september 2019, 14u00 tot 17u30

We houden een petanquetoernooi! (eventueel met ouders)

Bedrijvige Fennek

Dino Coppens

Hoofdmoderator Seniors

fennek@dezwaluw.org

0471/80.02.58

EVÍN

WINE STORE & BAR

EVÍN Wine Store & Bar
Sint-Margrietstraat 16
9000 Gent

